

Mijnheer de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep,
Mijnheer de Eerste Voorzitter van het Arbeidshof
Geachte mijnheer de Procureur generaal,
Geachte leden van het Hof, in al uw titels en hoedanigheden,
Geachte leden van het Parket- generaal,
Geachte medewerkers van het Hof,
Beste familie, vrienden en sympathisanten,
Maar vooral beste eedafleggers,

Wat een ongelooflijke eer is het om hier vandaag namens de stafhouder van de balie Limburg, mezelf en onze respectievelijke ordes het woord te mogen nemen.

Vandaag is in meerdere opzichten een bijzondere dag met veel primeurs.

Ik begin met u mijnheer de Eerste voorzitter en mijnheer de Procureur generaal. Het is de eerste keer sinds uw installatie dat u de regie van deze eedaflegging in handen heeft. Namens de balies Limburg en Antwerpen wil ik u bedanken voor de mooie woorden en de organisatie van deze ceremonie. Bedankt voor de hartelijke ontvangst in uw huis. Het is een mooi symbool voor de goede relaties die de balie met de magistratuur onderhoudt. Ik mag u graag feliciteren voor de fijne manier waarop u deze zitting leidt en de vlekkeloze organisatie ervan.

Bijzonder ook omdat de eedaflegging voor het eerst plaatsvindt in het prachtig decor van de Assisenzaal van het gerenoveerde Hof van Beroep en Arbeidshof te Antwerpen. Eigenlijk hadden we hier vorig jaar al moeten staan, maar verhuisperikelen kwamen roet in het eten gooien. Op 10 juni 2024 heeft het Hof de deur van het “tijdelijke” gerechtsgebouw aan de Waalse Kaai achter zich dicht getrokken en dus vandaag is het eindelijk zover. Een zoveelste les dat geduld geen overbodig talent is binnen justitie. Wij konden ons voor deze speciale gebeurtenis geen mooiere locatie inbeelden. Wat een kader. Wat een reclame voor justitie. Jammer genoeg is het niet over al zo.

We zijn vandaag op een plek die de vele verhalen in zich draagt van de processen die hier hebben plaatsgevonden. De muren in deze zaal waren getuige van vurige pleidooien, een diepgaande zoektocht naar waarheid en de strijd voor rechtvaardigheid. Een plek met een rijk verleden, waar we vandaag met de start van een nieuw gerechtelijk jaar vooral focussen op de toekomst, van deze jonge juridische professionals.

Want vandaag gaat het vooral om jullie - advocaten in spe - die hier vandaag zonet de eed hebben afgelegd.

Van harte proficiat!

Met z'n 132 zijn jullie. 101 aspirant stagiairs voor de balie Antwerpen en 31 voor de balie Limburg. Blinkend van ambitie, vol goesting om eraan te beginnen en geflankeerd door een schare trotse supporters die jullie vandaag hun steun komen betuigen bij deze belangrijke stap in je beroepsleven.

Vijf jaar geleden, of misschien voor sommigen net iets langer, stond je nog aan de drempel van de universiteit en kijk, hier zit je nu. Aan dit moment gingen bloed, zweet en tranen vooraf. Je hebt hiervoor hard gewerkt, en daar mag je trots op zijn. Een diploma halen doe je meestal niet zonder de steun van supporters aan de zijlijn, of het nu familie of vrienden zijn. Ook voor

hen is het vandaag feest. Ook hen wens ik te feliciteren voor hun moed en volharding en de opofferingen die zij hebben gemaakt.

Mijn felicitaties aan jullie jonge wolven voor jullie keuze voor het beroep van advocaat.

Een goede keuze. Wat zeg ik, een uitstekende keuze. Deze zomer nog verscheen in het toonaangevend Brits ondernemersmagazine “The Economist” een column met de titel: “Why every manager should think like a lawyer”. Het artikel omschrijft hoe je als advocaat leert om grote hoeveelheden informatie te verwerken en te analyseren tot de essentie. Hoe je begrip probeert op te brengen voor het standpunt van de andere, ook al ben je het er niet eens. En hoe je je eigen stelling kritisch tegen het licht leert te houden, om je te wapenen tegen de argumenten van een ander en goed voorbereid aan de start van een discussie te beginnen. Vaardigheden als deze die het beroep je aanleert, heb je voor het leven.

Advocaat worden is ook een moedige keuze. Jullie stappen in de advocatuur op een tijdstip waarop onze wereld snel verandert. Digitalisering en AI transformeren onze manier van werken en communicatie. De waarden van onze rechtsstaat worden de laatste jaren op de proef gesteld.

Het is uitgerekend nu dat wij jonge ambitieuze juristen kunnen gebruiken om mee op de barricaden te gaan staan. We hebben nieuwe ideeën en frisse perspectieven nodig. Jullie brengen die mee. Jullie zijn de toekomst van dit beroep. De digitale vaardigheden, een groot aanpassingsvermogen en frisse blik waar jullie garant voor staan, zijn exact datgene wat de balie kan gebruiken in deze tijd van verandering

Dit is het begin van een fantastisch avontuur. En nee, het is niet altijd een heldenepos. Het pad naar succes is zelden recht. De stage is een proces van vallen en opstaan. Van successen en teleurstellingen. De overwinningen geven je de moed om door te gaan, de mislukkingen zijn leerkansen. Er zullen hobbels zijn, maar door vastberaden te blijven en geduldig te zijn, zul je uiteindelijk je doelen bereiken. Leer voldoening te halen uit kleine dingen, zoals de goedkeurende blik van een patroon, het luisterend oor van een rechter of de dankbaarheid van een cliënt.

De eed die je zonet hebt afgelegd is een belangrijk ceremonieel gebaar dat het officiële begin van je carrière als advocaat aangeeft. Het is een belofte van integriteit en vertrouwen die advocaten afleggen de start van hun carrière, een moreel kompas dat je professionele keuzes van elke dag stuurt. De inhoud ervan herinnert advocaten aan hun verantwoordelijkheid, tegenover cliënten, alle medewerkers van justitie, maar ook het publiek.

Want wij zijn niet zomaar een beroep. Onze kernwaarden zijn ons handelsmerk. Een advocaat staat voor onafhankelijkheid, deskundigheid, partijdigheid, integriteit en vertrouwen. Het is aan jullie om deze waarden mee uit te dragen. De deontologie bepaalt onze professionele omgangsvormen. Raak vertrouwd met de regels ervan en pas ze dagelijks toe. Ze zijn er om u het leven makkelijker te maken.

De eedaflegging maakt van u nog geen advocaat. “Confraters” mag ik u vandaag dus nog niet noemen. Dat bent u pas vanaf uw inschrijving op de lijst van stagiairs door de raad van de Orde. Voor de advocaten van balie Antwerpen komt de raad morgen samen op 3 september. Voor de Limburgse advocaten is dat op.....

Vanaf uw inschrijving op de lijst van de stagiairs, mag u zich volwaardig advocaat noemen. Een raadsheer van dit Hof vergeleek de stage ooit met een handicap bij de golfsport. U mag overal

meespelen. Het feit dat u nog stagiair bent, is hoogstens voor de magistraten en uw confraters een oproep om rekening te houden met uw nog beperkte ervaring zodat dit u niet in een ongelijke positie stelt.

Het past in deze context dat de stafhouder u wat goede of minstens goed bedoelde raad meegeeft. Ik probeer het kort te houden.

Blijf ethisch en integer. De advocatuur is gebouwd op het vertrouwen. Handhaaf altijd de hoogste ethische normen. Je reputatie is je grootste bezit, je bouwt er elke dag aan.

Verdien het respect van magistraten. Ken uw dossier en bereid het goed voor. Laat u niet op pad sturen met een zaak die u niet kent. U hebt er niets mee te winnen. Wees niet bang om vragen te stellen. Ook niet in het kader van vervangingen. Pleit niet tegen het dossier. Hoed u voor arrogantie. Maak uw punt, blijf ten allen tijde professioneel en beleefd.

Leer luisteren naar uw cliënt. Je bouwt er een vertrouwensrelatie mee op en het is essentieel voor het bieden van effectieve juridische bijstand. Zoek naar wat echt belangrijk is voor je cliënt, denk niet in zijn plaats en praat geen cliënt een procedure aan die hij niet wil.

Blijf leergierig. Houd tijdens uw stage maar ook nadien uw ogen en uw oren open. Sta open voor alle kennis, zelfs de kleine details. Of je nu luistert naar een pleidooi van een ervaren advocaat of bezig bent met een eenvoudige taak, er zit waarde in elke ervaring. Elke zaak is een kans om te groeien. Zelfs wanneer je wordt geconfronteerd met iets nieuws of moeilijk, zie het als een kans om je vaardigheden aan te scherpen en je kennis uit te breiden.

Bouw sterke relaties op. Onderhoud uw contacten aan de balie, netwerken is een essentieel onderdeel van de advocatuur. Relaties die je nu opbouwt kunnen later in je carrière waardevol zijn. Neem deel aan activiteiten van de balie, van de Conferentie in Antwerpen of de Jonge Balie Limburg en leer mensen kennen. Wie weet worden het vrienden voor het leven.

Maar vooral; zorg goed voor jezelf. Advocatuur is een topsport. Net zoals een atleet, is een advocaat constant in training, altijd op zoek naar manieren om beter te worden. Hij moet scherp, gefocust en goed voorbereid zijn, want de kleinste fout kan grote gevolgen hebben. De advocatuur kan zowel fysiek als mentaal uitdagend zijn. Ik vergelijk het graag met de regel die ik mezelf inprent bij de voorbereiding van de marathon die ik dit najaar in Brussel probeer te lopen: rust is een essentieel onderdeel van een training. Zorg dat je een goede balans vindt tussen werk en privé.

Jullie hebben gekozen voor een prachtig beroep, en ik ben er trots op om jullie in aan de balie te verwelkomen. Onthoud dit moment. Denk vaak aan deze dag terug. Ik hoop dat u gedurende uw ganse carrière de toga met evenveel trots zal dragen als vandaag.

Dus, knoop uw toga vast, vul uw rugzak met waardevolle ervaringen en ontdek je eigen weg binnen de wondere wereld van de advocatuur.

Dames en heren, de sympathisanten worden ongeduldig en dorstig. Hoog tijd om af te ronden. Het is in alle opzichten een schitterende dag, geniet ervan. Ik wens u allen een succesvolle carrière toe.